



TÜRKİYE YÜZYILINDA Kamu Güvenliği

Mehmet AKTAŞ Vali-İçişleri Bakan Yardımcısı

“Türkiye Yüzyılı” kavramı; ulusal ya da uluslararası kamuoyuna 2023 ve ötesine ilişkin olarak hem ülke içi hem de ülke dışında Türkiye’nin konumunun ve hedeflerinin nereye doğru evrileceğine ve odak noktasının neler olacağına yönelik işaretler veren bir vizyon belgesi olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelere dahil olan devlet kapasitesi ve ekonomisi güçlü, bağımsız dış politika izleyebilen, iç ve dış tehditleri caydırabilecek askeri güce ve diplomatik araçlara sahip bir ülke olmayı hedeflemektedir.

Türkiye Yüzyılı kavramı çatı bir kavram olarak, içerisinde sürdürülebilirlikten, iletişime, huzur ve güvenlikten, kalkınmaya kadar çeşitli konu başlıklarını içermektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir konu başlığını oluşturan huzur/güvenlik konsepti başta önleyici güvenlik politikalarını temel alan yeni güvenlik konsepti olmak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelere dayandırılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı kavramının çerçevesini “*Türkiye Yüzyılı; kimlik siyaseti yerine birlik siyasetidir, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkâr siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı; hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın, insani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin, hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ tutmanın, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin, böylece hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır*” şeklinde çizmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlet geleneğine dayanmaktadır. Bu sebeple kurumsal temelleri sağlam atılmıştır. Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinden şaşmadan 100. Yılı’na eriştiği yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Türkiye

Türkiye Yüzyılı kavramı çatı bir kavram olarak, içerisinde sürdürülebilirlikten, iletişime, huzur ve güvenlikten, kalkınmaya kadar çeşitli konu başlıklarını içermektedir.

Yüzyılı” vizyonu ile kamu kurumları ve toplum olarak yeni bir hedefe yönelmenin rotası çizilmiştir. Türkiye Yüzyılına giden yolda, kamu güvenliğinin, toplumsal birlik ve beraberliğin “olmazsa olmaz” bir niteliği bulunmaktadır. Çünkü güvenlik, insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Aynı zamanda güvenlik, toplumsal bir ihtiyaçtır. Güvenlik olmadan ekonomide, eğitimde, kültürde kısacası toplumsal yaşamda bir gelişmeden söz edilmesi anlamsızdır.

Devletin en bilinen tanımlarından biri, meşru güç kullanma tekeline sahip bir organizasyon olmasıdır. Devlete verilen meşru güç kullanma tekelini, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası'nın 5 inci maddesi Devlete, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerini öncelikle kişilerin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak görevini vermiştir. Devlet yapılanması içerisinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "iç güvenlik ve asayişin sağlanması" ve "kamu düzeninin korunması" İçişleri Bakanlığının görevleri arasında yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı bahsi geçen bu sorumluk ve görevlerini Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, başka bir ifadeyle genel kolluk teşkilatları vasıtasıyla ifa etmektedir. Genel olarak, emniyet kent- sel alanlardan sorumlu olarak il ve ilçe temel alınarak örgütlenmişken, jandarma kırsal alanlardan sorumlu olarak ülke toprakları üzerinde örgütlenmiştir. Sahil güvenlik ise denizlerde ve Van Gölü'nde güvenlik ve emniyeti sağlamak üzere görev yaparken, bölge komutanlığı ve grup komutanlığı biçiminde örgütlenmektedir. Bu örgütlenmeler mülki idare amirlerine bağlı ve yakın ilişki içinde görevlerini yerine getirmektedir.

Kamu güvenliğinin sağlanması amacına yönelik etkinliklerde hukukun üstünlüğü ve temel hak ve hürriyetlerin korunması Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde özellikle anlam kazanmaktadır. Bu doğrultuda "kolluğun sivil gözetimi" gibi mekanizmalar öne çıkmaktadır. Aslında işin özü Şeyh Edebali tarafından "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözü ile özetlenmiştir. İnsanı odağına alan bir yaklaşım, anayasal düzeni iyi bir şekilde tanımlamaktadır. Türkiye Yüzyılı devletin vatandaşına, vatandaşın devletine güvendiği bir anlayışı tam anlamıyla hakim kılmaktır.

Güvenlik anlayışının pro-aktif yönelimli olması, başka bir deyişle önleyici kolluğun öncelenmesi, Türkiye Yüzyılına damga vurmalıdır. Kişilerin kendilerini güvende hissetmesi, yaşamlarını güvenlik kaygısı olmadan

Kamu güvenliğinin sağlanması amacına yönelik etkinliklerde hukukun üstünlüğü ve temel hak ve hürriyetlerin korunması Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde özellikle anlam kazanmaktadır.

verimli ve sağlıklı bir toplumun içinde sürdürmelerine fırsat verilmesi önem kazanacaktır. Böyle bir hedef, teknolojik gelişmelerden üst düzeyde yararlanan, gerektiği kadar görünür olan kolluk kuvvetlerinin, kişisel verilerin korunmasına üst düzeyde hassasiyet gösterdikleri bir ortamda sağlanacaktır.

Türkiye Yüzyılında güvenlik anlayışı; toplumun varoluşsal özelliğini oluşturan farklılıkların bilincinde olarak, bu farklılıkları huzur ve refahın gölgesinde buluşturan bir yönetim anlayışını bünyesinde barındırmak-

Türkiye Yüzyılında güvenlik anlayışı; toplumun varoluşsal özelliğini oluşturan farklılıkların bilincinde olarak, bu farklılıkları huzur ve refahın gölgesinde buluşturan bir yönetim anlayışını bünyesinde barındırmaktadır.

tadır. Türkiye Yüzyılında güvenlik konsepti iç ve dış güvenlik konularını entegre edecek bir şekilde; terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede, asayiş, göç yönetimi, sivil toplumla ilişkiler, güvenli yollar ve güçlü bir nüfus vizyonuna ve sınır ötesi operasyonlardan diplomatik faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede farklı konuları içermektedir.

İçişleri Bakanlığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun çalışmaların başarıyla yürütüleceği kurumsal kapasiteye ve tecrübeye sahip bir bakanlıktır. Kolluk personelinin yetiştirildiği, eğitim-öğretim kurumları da Bakanlığın güçlü bir yönünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ülke toprakları üzerinde mülki idare temelinde güçlü ve etkili bir teşkilatlanma ile hizmetlerini yürütmesi, Bakanlığın etkinliğini artırmaktadır. Türkiye Yüzyılı, ileri demokrasi içinde, insanı odağına alan, insan hak ve hürriyetlerinin korunduğu, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, yaşanabilir ve güvenli bir toplum için kolluk güçlerinin hassasiyetle çalışmasına işaret etmektedir. Bunu sağlayacak potansiyel İçişleri Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarında bulunmaktadır.

Türkiye, Cumhuriyetin 100. Yılına geldiğinde güvenliğin farklı alanlarında badireleri başarıyla atlatmış, ciddi bir tecrübe birikimine sahip bir ülke haline gelmiştir. Bu bağlamda bölgesel bir güç olarak gönül coğrafyasına da destek olan, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke konumuna gelmiştir. Örneğin, Katar'da 2022 yılında düzenlenen Dünya Kupasında güvenliğin sağlanması "Türk Polisi" tarafından yerine getirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde edinilen tecrübe ve birikimler, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemizin güvenli ve güvenilir olma görünümünü olumlu yönde etkileyecektir. Bu vizyon, Türkiye'nin uluslararası düzlemde "yumuşak güç" olarak imajının ve etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.