

# Ülkemde Kadın Olmak

Zeynep Aslan KESMÜK / 27.03.2017

**E**rkeğe soruyorlar kadının tanımını, diyor “Anne, baci, kardeş, eş, dost, sevgili, çocuklarının anası, evinin hizmetçisi, cennet anaların ayakları altında...”

Öyle ya cennet ayaklarına serilmişti kadının yaşanılması dünyada böyle olmasa da. Hakkının verildiği bir yer vardı bu yer dünya olmasa da.

Kadına soruyorlar kadın olmak nedir diye. Bakıyor yorgun bir gülümsemeyle hayatı geçiyor film şeridi gibi gözlerinin önünden yaşanmışlıkları ve yaşayamadıkları geliyor aklına.

Çocukluğunda başlamıştı onun kadınlığı oyun oynarken oyunun ortasında çağırı vermişti annesi, gel sofrayı kur diye. Arkasına baka baka

gitmişti elinden düşen bebeğine. Akli kal-  
mıştı yarım kalan oyununda. Abisi gibi o  
da oyununa devam etmek istiyordu niye  
çağırıldı ki annesi. Ne olurdu oyunu bitseydi  
de gitseydi yardıma, çok mu gecikirdi kuru-  
lamayan sofraya ya da yarım kalan hayalleri  
hayatında neleri geciktirirdi.

Öyle ya kadın çocukluğunda yetişmeye baş-  
lıyordu, on parmağında on marifet olsun, bir  
kadının yapması gereken her şeyi öğrensün  
evlendiğinde eri laf etmesin, ezmesin diye.

Çocuk gelinlerimiz vardı çocukluğunu yaşa-  
yamayan ve çocuklarıyla birlikte büyüyen,  
hayalleri en önemlisi çocukluğu elinden  
zorla alınan. Daha on üçünde evlendirilen  
çocuklarımız vardı. Hayatın yükünü erken-  
den omuzlayan, büyümesi yarım kalan ço-  
cuklarımız.

Sonra çocuklarımız büyümeye başladı eksik  
kalan yaşanmışlıklarla. Evine, çocuklarına,  
eşine koşturdu yaptıkları değer görmese de.  
Akşama kadar evde oturuyorsun lafını bin-  
lerce kez duysa da yine de koşturup sabretti.  
Gün oldu hırpalandı saklamaya çalışsa da vü-  
cudu dile geldi saklayamadı.

Kadın bu, mevlam öyle yaratmış ki yorulu-  
yor hayattan da diyemiyor kimselere. Bazen  
kadınlığından yoruluyor bazen de insan ola-  
mayanların yaptıklarından. İç geçiriyor, er-  
kek olmak varmış bu dünyada diye. Yine de  
dişlerini sıkıp hadi gayret durmak yok deyip  
sarılıyor çocuklarına, sabır sabır sabır diyor.  
Evlatlarım için sabır.

Hani cennet ayaklarındaydı, hani kadın olma-  
dan her şey yarımdaydı, hani erkeği tamamlayan  
kadındı. Yalan mıydı yoksa hepsi. Yalan mı?

Kimi zaman tecavüze uğradı, kimi zaman hor  
görüldü, kimi zaman da tekme tokat üzerine  
basılıp bir kurşunla canına kıyıldı. Bazen de  
Sen anlamazsın yarım aklınla sus denilip kü-  
çük düşürüldü. Öyle ya da böyle kadının hak-  
kı pek çok yerde gasp edildi.

Hani kadın güzeldi, şefkat gösterilmeli, saygı  
duyulmalı ve en önemlisi de sevimliydi.

Evet sevimliydi kadın da sevmenin şekli  
böyle mi olmalıydı? Çocuk sevgisiyle okşan-

mak yerine eş mi yapılmalıydı, cahil görülüp  
tepesine mi vurulmalıydı, her yerde itilip ka-  
kılarak alay mı edilmeliydi, çaresiz kimsesiz  
görülüp saflıklarından faydalanmak mı gere-  
kirdi, güçsüz görülüp istenilen herşey yapıl-  
malı ve yaptırılmalı mıydı?

Anlaşılan birileri yanlış anlamış ki sevmeyi  
hor görmüş, kaba kuvvete, tecavüze mey-  
letmişti. Her geçen gün artıyor ve görüyo-  
ruz haberlerde, sosyal medyada bakmak  
gelmiyor, okumak gelmiyor artık içimizden.  
Lakin yaşıyor ve yaşatılıyor kadınlarımıza  
bunlar. Darpların, öldürülen kadınların,  
çocuk gelinlerin, tecavüzün, istismarların  
arttığı bir gerçek, önüne geçilememesi ise  
derin bir yara. Yaralar her gün artıyor ve  
derinleşiyor kadınlığımızda. Kim bilir kimin  
başına gelir ve kim bilir nasıl bir çaresizlik-  
tir sesinin duyulmaması. Attığı çığlıklara,  
etme eyleme yalvarırım bırak beni hay-  
kırışlarına kulak ve göz kapamak nasıl bir  
sapkınlıktır akıl almıyor.

Öyle duyarsız bir toplum haline gelme-  
ye başladık ki bu görüntüler işlemez oldu  
çoğumuza alıştık ya da alıştırdık farkında  
olmadan olaylara ve tepki veremez hale  
geldik. Bakıldığında ürkütücü ve korkunç,  
lakin insanı asıl ürküten nasıl oldu da böyle  
duyarsız hale gelebildik.

Her geçen gün korkularımız artar oldu yü-  
rüdüğümüz yollarda, çalan kapının zilinde.  
Küçük önlemler alır olduk, taşıyoruz biber  
gazını çantalarımızda. Okuduklarımızdan,  
gördüklerimizden korkuyor ve endişe duyuy-  
yoruz. Allah korusun, Rabbim kimsenin başı-  
na böyle bir şey vermesin diye dualar ediyor-  
uz kendimize ve çevremizdekilere.

Hani kadın nadide bir çiçektir, boynu bükül-  
memeli soldurulmamalıydı. Biz mi yanlış  
anladık cümleleri yoksa cümleler mi yanlış  
yazılmıştı...

Oysa kadın olmak çok güzel değer görebil-  
diğin sürece, rabbın yarattığına hayranlıkla  
baktığın ve kıyamadığın sürece. Kadın ol-  
mak, anne olmak bedeninde ruhunda tüm  
güzellikleri barındırmak çok güzel soldurul-  
madığı sürece.