



Mesleğe İlk Başladığım Ayvacık Kaymakamlığı Yıllarım



Saffet Arıkan BEDÜK
Türk İdareciler Derneği
Genel Başkanı
E.Vali-E.Milletvekili

Geçmişi ve önemi bakımından mesleklerin en kutsalı olan Kaymakamlık mesleğine ilk başladığım yer Çanakkale'nin Ayvacık ilçesidir. Çanakkale ve bu şirin ilçe; Tarihi, kültürel ve tabii varlıkları ve güzellikleri ile tarihin derinliklerinde en önemli yerini almış bulunmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla, topraklarında Türk Milletinin, istiklal ve istikbal mücadelesinin verildiği ve destanların yazıldığı, Çanakkale ili her zaman yüreklerde yaşayan ve ruhlarmızda ebedileşen önem ve ağırlığını muhafaza etmeye devam etmektedir.

Vatan, Millet ve Bayrak sevgisinin oluşturduğu, milli birlik ve beraberlik şuurunun, Türk tarihinde altın sayfalarla yerini aldığı ve dünya tarihinde övgülerle bahsedilen büyük mücadelenin zaferle taçlandırıldığı yerdir Çanakkale.

Bize bu zaferleri kazandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını

ve şehitlerimizi rahmet, gazilerimizle birlikte minnetle anıyorum.

Böylesine önemli ve manevi ağırlığının bana yüklediği sorumluluk duyguları ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önce vekâleten sonra da asaleten çok kısa ve geçici olarak da Bayramiç ilçesinde kaymakam olarak görev yaptım. Mesleğe ilk başladığım bu şirin ilçede milli ve manevi değerlere bağlı, sempatik, sevecen ve çalışkan Ayvacık'lılara hizmet etmenin zevki, heyecanını ve haklı gururunu yaşadım. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla gayretleri ve Ayvacık'lıların yardımları, meslek hayatımın ilk görev yeri olması nedeniyle beni bu kutsal mesleğe yapmaya teşvik ettiği gibi başarılı hizmetler vermeme de neden oldu. Görevim sırasında, projelerime, taleplerime yaklaşımları ve destekleri için zamanın valileri merhum Celalettin Tüfekçi ve Ali Rıza Yaradanakul'u rahmetle, şükranla anmadan geçemeyeceğim.

Bir kaymakamın ilçesini tanıdıktan sonra mevcut potansiyeli, imkân ve kabiliyetleri değerlendirerek yatırım yapması ve hizmete dönüştürmesi, devletin bizlere yüklediği görev ve sorumluluk bilincinden ileri gelmektedir.

Ayvacık ilçesinde bu bağlamda yapılanların, geleceğe yansıtılması bakımından anılarımın bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim.

İlk önce, Behramkale köyünde M.Ö. 4. ve 6. Yüzyıllarda inşa edilen surları, M.Ö. 7. Yüzyılda yerleşime açılan, Filozof Aristoteleslin de bir süre yaşadığı, Antik kent olan, Assos'un değerlendirilmesi için çalışmalara başladık.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Merhum Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel hocamızı ziyaret ederek, kürsü olarak, Ayvacık'a davet ettik. Hoca ve beraberinde Doç. Dr. Şerare Yetkin ve iki asistanı ile birlikte geldiler ve onları kaymakamlık lojmanında misafir ettik.

Assos tarihi antik kentini gören Mansel hocamız, daha önce buraya gelmediği için üzüntülerini ifade etmiş ve çok duyulanmıştı.

Önceden buranın restorasyon sorumluluğunu üstlenmiş olan, arkeoloji araştırma grubu ile görüşerek, kendi grubunun çalışma alanına alınması konusunda, Şerare Yetkin'e temasa geçmesi için talimat verdi.

İstanbul'a döndükten sonra gerek Assos ve gerek antik limanın tarihi önemi ve turizm bakımından da değerlendirilmesi ile ilgili raporunu gönderdi.

Behramkale, Assos ve limanına patika yolla yaya olarak gidilebilmekteydi. Ulaşım sorunun çözümlenmesi önemliydi.

Greyderle yol yapımına başlamadan önce, Ayvacık'lılar için ekonomik

bakımdan değerli olan zeytin ağaçlarına zarar vereceğimizi düşünerek sahiplerini araştırdık. Buranın sahiplerinden biri olan 80 yaşlarında ve evinde hasta yatan amcaya giderek muvafakatini istedik. Hayırsever ve son derece vatanperver amca, hizmet maksatlı olduğunu söylediğimiz bu yer için bize yazılı muvafakatini verdikten sonra, kaymakamlık olarak çalışmalarımızı başlattık. Kendisini bu vesile ile rahmetle yâd ediyorum. Nitekim çalışmalar başlamış, Greyderin yol açması sırasında tarihi eserler çıkınca çalışmayı durdurmuştuk. Bundan sonrası için çalışmalarımızı kazma, kürek ve yerel katkılar ile sürdürdük bir arabanın geçeceği şekilde yolu açmış olduk.

Köylülere teşvik olması bakımından memurlarımızla; (mal müdürü, tarım ilçe müdürü, nüfus müdürü, tahsilat, öğretmen, milli eğitim müdürü, hükümet tabibi, şoför ve çalışanlarımızla) birlikte ben dâhil olmak üzere, hatta askerlik şube başkanı binbaşı da yolun kazma, küreklerle, ulaşım açılmasını, büyük bir uğraşlar sonunda sağlamış olduk.

Bu yolun açılması sırasında, 250 zeytin ağacının kırılması nedeniyle, Ankara da ikamet eden, Behramkale'deki o yaşlı amcanın kızı, babasının bize verdiği izinden habersiz olarak, Ayvacık ilçemizde görev yapan Hâkim Erdoğan Güven'in odasına benim de burada bulunduğum bir sırada geldi, sanki kanunsuz bir iş yapmış gibi, bize tazminat davası açacağını söyledi.

Adı geçen kişi, Hâkim beyden, bu yolu kimin yaptığını, Karayolları mı? Köy Hizmetleri mi? diyerek, soru sordu. Hâkim bey de; kaymakam bey daha iyi bilir, diyerek bana sordu. Kaymakamlık olarak yaptığımızı söyledim. Ben de bu işe başlarken tüm ilçe halkının ve orada tarlası bulunan kişilerin iznini aldığımızı, bunlardan birisinin de kendisinin Muhterem babası olduğunu ve ya-

zılı mutabakatını aldığımızı ve de kendi gönül rızasıyla burada yolun açılmasına katkı verdiğini söyledim.

Tazminat davası açılırsa, kişisel olarak, ancak kendi maaşımdan karşılayabileceğimi, buna da hazır olduğumu beyan ettim. O zaman kaymakam maaşım 1.230 TL idi. Hâkim beye "bunu biz yaptık. Sorumlusu benim" diyerek, maaşımın ne kadarından kesinti yapılabilir, dedim. O da, üçte birini, diyerek cevap vermişti. Daha sonra adı geçen hanımefendiyeye dönerek; "babanız aydın, vatansever bir insandı. Ona inandım ve güvendim. Takdiri sizlere ait dedim." Ve oradan ayrıldım. Hâkim Erdoğan Güven kendisini ikna etmiş, beni de arayarak durumu bildirmişti.

Liman tarihi önemi ve geçmişte ulaşımda kullanılmış bir limandı. Palamut ticareti için yapılan Palamuthaneler, harabeye dönmüş ve bölgede hiçbir yapı bulunmamaktaydı. Gerek Kadırga burnu ve gerekse Sivrice burnu harika manzarası ve upuzun deniz sahili, kültürel varlığı ile tam bir turizm merkezi olabilecek özelliklere sahipti.

Limanla Kadırga arasında yerel katkı, aynı, nakdi yardım ve İller Bankasından aldığımız bir miktar parayla 20 yataklı bir motel yaptık. İlk turistik diyebileceğimiz tesisimizi gerçekleştirmiş olduk.

Tuzla köyünde havayla temas ettiği zaman, 163 derece sıcaklıkta suyu olan, yerde altıgen şeklinde kaplıca binasını, İller Bankası ve yerel katkılarla halkımızın hizmetine sunmak için büyük bir mutluluk duyduk.

İller Bankasından yardım almada, o zaman DPT'de eğitim uzmanı olan rahmetli Hasan Celal Güzel'in temalarının önemli etkisi oldu.

Ayrıca; gerek motel ve kaplıcanın ve gerekse okulların, yapımında, fayans, lavobo, WC ihtiyaçlarının karşılanmasında, Çan'a gidip ziyaret

ettiğim Allah rahmet etsin Merhum İbrahim Bodur ve onun adına yardımcı olan Çan Seramik'te yönetici olan, E. Bakan Ali Çoşkun'a çok teşekkür ediyorum.

Ayvacık'ta geri kalmış yöre köylerimizin en önemli gelir kaynağı, Tarım, Ziraat ve Hayvancılığın yanında kök boya ile boyanmış ve elle yapılan ve dokunan halılar fevkalade güzel ve değerli idi.

Bunun için Süleymanköy ve Civarı Kalkınma Kooperatifini kurmuş, başında da bir vekil öğretmeni görevlendirmiştik. Bu vesile ile Tavukçuluk ve el ürünü halıların değerlendirilmesini hedefledik.

Kooperatif hizmetleri bağlamında; Seccade büyüklüğünde bir Ayvacık halısını, DPT'de eğitim uzmanı olan rahmetli Hasan Celal Güzel'e gösterince çok heyecanlanmış, bütçe programına Ayvacık ilçesi için "Halı Eğitim Merkezi Binası" yapılması hususunda madde koymuştu. Bu suretle gelecekte Halıcılık Yüksek Okulu açılması halinde bu binanın kullanılabilmesi hesaplanmıştı. Benim için teşvik edici, fevkalade güzel bir yatırımdı. Nitekim benden son-

ra Ayvacık'ta görev yapan meslektaşım rahmetli Recep Yazıcıoğlu bu yatırım nereden çıktı diyerek, beni aramış ve hikâyesini anlatmıştı.

Tamış köyümüzde Haşim Bey isminde çok değerli ve çalışkan bir muhtarımız vardı. Onunla birlikte İller Bankası ve yerel katkı ile mandıra binası yapıp, işletmeye açtık.

Ayrıca; bu çalışmalarımıza ilave olarak, Turizm Tanıtma ve Kültür Derneği kurmuştuk. Başkanlığını Çok değerli kardeşim, Malmüdürü, yönetimde Nüfus Müdürü, Ortaokul öğretmenleri ve isimlerini hatırlayamadığım her zaman şükranla andığım arkadaşlar vardı. Bir orkestra kurmuştuk ayrıca saz grubu oluşturmuştuk. Bu arkadaşlar tamamen para almadan konserler verdiler. Öyle ki körfezde düğünlere davet edildiler, fevkalade başarılı oldular. Bir gün Başkan ve Nüfus Müdürü bana gelerek biz bu işi sırf Ayvacık için yapıyoruz dedikodular olmaya başladı, vazgeçmek istediler kabul etmedim. Hiç bir karşılık almadan gittikleri yerlerden verilen ücretleri derneğe irat kaydettik. O paralarla borçla aldığımız enstrümanların ücretini ödedik. Ve herkese bu arkadaşlarımı-

zın ücretsiz olarak, Ayvacık'a hizmet için çalıştıklarını söyledik. Edremit ve sonra da diğer ilçelerden talepler geldi. Çünkü bölgede düğün ve törenlerde konser verecek başka bir grup yoktu. Bu hizmeti yapan adını hatırlamadıklarım dâhil olmak üzere Hepsine çok teşekkür ediyorum. Vefat edenleri rahmetle minnetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum.

Meslek hayatıma ilk başladığım şirin ilçe Ayvacık'ta bu çalışmalarına katkı sağlayarak bizleri o genç yaşta teşvik eden, merhum Hasan Celal Güzel'in bu hizmetlerimizin gerçekleşmesindeki katkılarını şükranla anıyorum. Kendisine ve ilçe kaymakamlığına benden sonra atanan ve yatırımları tamamlayan merhum Recep Yazıcıoğlu'na Allaha rahmet diliyorum. Her iki kadim dost ve kardeşlerimin mekânları cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar.

Ayvacık'taki bu hizmetlerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, vefat edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum.

